

Harry, Morris och Bob försvinner



Det var en gång en kvinna som hette
Maggan hon vaknar på en lördag kl 8, hon
sätter sig vid frukostbordet och äter
frukost.



när Maggan hade ätit upp frukosten skulle hon gå och släppa ut alla hästar, som var på Näset.



När Maggan hade släppt ut alla hästar skulle hon åka och handla mat till sina hundar och hästar.



När Maggan kommer hem efter att ha varit och handla mat så gick hon för att hälsa på Bob, Harry och Morris, i Harrys och Bobs hage, men när hon kommer fram så är inte Harry, Bob eller Morris där.



Maggan blir rädd... Hon tänker att Harry, Bob och Morris har gått vilse i den stora skogen. Och det var precis vad som hade hänt. Maggan letar överallt.

- Bob! vet du vart vi är, sa Harry?
- Neej! jag trodde du visste, Sa bob
- Vänta vänta lite nu vet inte ni vart vi är!, sa Morris.



Tiden går och Maggan letar överallt men ingen Harry, Bob eller Morris. Till slut så blir det natt och Maggan går och lägger sig oroligt, hon drömmer om Harry, Bob och Morris.



När Maggan vaknar nästa morgon sätter hon upp affischer om att hästarna Harry och Bob och hunden Morris är försvunna.



Maggan får mycket hjälp att leta efter Harry, Bob och Morris men dom hittar inte Hästarna och Hunden. Harry, Bob och Morris är hungriga.

- Vi måste hitta ut, sa Morris.
- Jag är hungrig, sa Bob.



Nu har det gått en vecka. Det är morgon och Maggan har gett upp hoppet, hon myser med Dexter.



När Maggan ska sätta sig och äta lunch så kommer hon på en sak.



Maggan skyndar sig och äter upp lunchen, sen går hon till ängen och så säger hon...

- Harry!
- Bob!
- Det är godistime!!
- Harry, Bob och Morris hör ett svagt ljud av det Maggan sa.



Dom skyndar sig efter ljudet och börjar se ett ljus, och sen är dom ute ur skogen.



Dom träffar Maggan. Och Maggan blir överlycklig när hon ser hästarna och Morris.<3



